



LANGS HEILIGE HUIZEN

WANDELN LANGS RELIGIEUS ERFGOED IN VALKENBURG AAN DE GEUL

WWW.HEILIGEHUIZENVALKENBURG.NL

KIJK VOOR OPENINGSTIJDEN KERKEN OP DE WEBSITE

WANDELROUTE 2: VALKENBURG - CENTRUM

Deze route door Valkenburg Centrum valt gedeeltelijk samen met wandelroute 1 die ook door Valkenburg gaat. De route is bij het station te koppelen aan route 6 Valkenburg-Houthem-Sint Gerlach. De route is ruim 4 1/2 km lang.



Start bij Station Valkenburg. Daar kunt u ook uw auto parkeren.

Station van Valkenburg 1853. Het gebouw is geïnspireerd door het in Tilburg gebouwde paleis van koning Willem II. Het werd in die periode beschouwd als een nieuwerwetse poort tot de stad. Ook in deze route valt te genieten van de vele historische monumenten in mergelsteen.

Ga met de rug naar het station naar links en op de T-splitsing (Nieuweweg) naar rechts en naar beneden. Bij het verkeerslicht (vóór de SNS-Bank) naar links en dan meteen oversteken.

Loop de mooie Lindenlaan in met panden uit de periode rond 1900. Aan de rechterkant bij nummer 30 is een klein Mariabeeldje te zien dat in een gat in de muur staat dat ontstaan is door een granaatinslag tijdens de bevrijding van Valkenburg in september 1944. Links van het pleintje de Fransche Molen, 1800. Deze graanmolen werd gebouwd door de Franse Maastrichtenaar Loisel.

Originele Muurreclames op de gevel van pand no. 31 op de hoek van de Lindenlaan.

Ga bij het Casinohotel (met Jugendstilelementen en op zijkant een kopie muurreclame uit Lindenlaan) even naar rechts en dan via het plein naar de brug over de Geul.

Rechts ziet u Kasteel Den Halder uit de 14e eeuw, oorspronkelijk hoekverdedigingswerk, later woonhuis.

U staat nu voor de H.H. Nicolaas en Barbarakerk.

Deze kerk stamt gedeeltelijk uit de 13e eeuw, de toren uit de 15e eeuw. Tot in de 20ste eeuw is aan de kerk gebouwd (P. Cuypers). De kerk bezit een groot aantal kunstschaten.

Rondom de kerk: een perroen met Nicolaasbeeld, een 17e eeuws poortje met Mariabeeld in de Grotestraat. Achter het poortje een kruisbeeld en achter de kerk een Heilig Hartbeeld. In de Grotestraat tegenover de kerk bij de brug staat een Mariakapel uit 1950.

Loop via de Pélerinstraat naar de Kerkstraat.

De Kerkstraat is een van de meest authentieke straatjes van Valkenburg. Loop rechtdoor en op de hoek van de Kerkstraat en Halderstraat staat de 'Oude Pastorie' met een H.Nicolaasbeeldje op de zijgevel en een 'Corpus' tegen de voorgevel. Loop door het poortje, met op de voorkant van de poort een keramiektegel met de H.Nicolaas en op de achterkant met de H.Barbara, de Halderstraat in. Daar is rechts een mooi zicht op het Halderpark met de restanten van de middeleeuwse stadsomwalling.

Loop terug en ga rechtsaf door de Kerkstraat omhoog naar de Grendelpoort.

Westelijke toegangspoort tot de vestingstad Valkenburg, 13/14e eeuw. Boven in voor- en achterkant van deze stadspoort staat een Mariabeeld. Tot hier is de route gelijk aan route 1.

Ga door de Grendelpoort, steek het zebrapad over, sla linksaf en ga daarna rechts de Cauberg op.

Rechts boven grieks restaurant groot kruisbeeld, hier hield de begrafenisstoet altijd even stil. Rechts ligt de ingang van de Gemeentegrot, middeleeuwse bouwsteengroeve. In deze grot is een ondergrondse (schuil)kerk uit de Franse Tijd. Verder op de Cauberg ligt rechts de Lourdesgrot, 1927, een vrijwel exacte kopie van de bekende grot in Lourdes. Het is een geliefde plek om even te bidden of rust te zoeken in het drukke Valkenburg.

Aan de overkant van de straat ligt Domaine Cauberg, een voormalig klooster van de Paters Heilige Harten. Het klooster dat in 1920 werd aangekocht fungeerde vanaf het begin als hoger opleidingshuis (na de middelbare school) voor missionarissen in binnen- en buitenland. Vanuit 'de Cauberg' trokken honderden missionarissen naar Indonesië, Brazilië, Cook-eilanden, Mozambique. Het is nu een luxueus woon-en verzorgingshuis.

Iets verder ligt aan de linkerkant de Algemene Begraafplaats Cauberg.

Ga door de poort naar binnen. Dit is een bijzonder interessant terrassenkerkhof met galerijgraven. Let op de oude grafkapellen met mergel gebouwd en grafkelders in mergel uitgehouwen (architect P. Cuypers). Ga via de trappen naar boven, ga vóór de urn nissen en het mergelkruis, recht voor u, naar rechts en neem daar de uitgang naar de Cauberg.

Ga links omhoog.

Rechts op de Cauberg ligt de Verzetskapel, Monument voor de Gevallen, 1958. Hier ook een gedenksteen en een kruisbeeld bij ingang kuurpark.

Ga bij het viaduct links de trappen omhoog.

Links ziet u Thermae, Kuurbad met thermale baden.

Loop rechtsom over brug, dan rechts richting het Holland Casino.

Geniet vanaf het balkon, rechts van het Casino, van het adembenemende uitzicht over Valkenburg en omgeving. In de verte het Jezuitenklooster; bij de bouw het grootste gebouw van Nederland, Kasteel Valkenburg; Nederlands enige hoogteburcht en de Wilhelminatoren met kruis.

Daal via de trappen af naar het Kuurpark, ga links af, blijf zo hoog mogelijk en loop naar het bos. Volg de gele paaltjes.

In het bos is een replica van een Romeinse Tempel, gelegen boven de onderaardse Romeinse Katakomben in de Plenkertstraat, als ingang tot het gangenstelsel.

Als u het bos verlaat komt u bij een klein stenen gebouwtje, de ingang van de Romeinse Katakomben 1912. Bijna een eeuw geleden, in 1910, zijn onder leiding van de beroemde architect P. Cuypers, de Romeinse Catacomben; de begraafplaats voor Christenen en Joden in Rome, uiterst zorgvuldig gereconstrueerd in een van de Valkenburgse mergelgroeven. Niet alleen de gangen met grafnissen en grafkamers, maar ook de schilderijen (van Pierre Visschers) en beeldhouwwerken geven een getrouwe weergave van de in Rome aanwezige Catacomben.

Sla in de Plenkertstraat rechtsaf, richting centrum.

Aan uw rechterhand de beroemde pré-historische Vuursteenmijntjes die zo mooi vanaf de straat te zien zijn. Meer dan 5000 jaar geleden groeven onze voorouders hier naar vuursteen om bijlen van te maken.

Blijf de Plenkertstraat volgen.

Hier drie Cuypers projecten. Aan de rechterkant zien we de ingang van het Openluchttheater, waar 's zomers muziek- en theatervoorstellingen te zien zijn. Met daarnaast Villa Rozenheuvel en het kleine voormalige protestantse kerkje uit 1892, in de zogenaamde 'Waterstaatstijl' gebouwd. Tegenwoordig een restaurant.

We blijven de Plenkertstraat volgen tot aan het Grendelplein en steken via het zebrapad de straat over tot aan de Grendelpoort. Ga door de poort het centrum van Valkenburg binnen. Neem de tweede straat links, de Grotestraat Centrum.

Midden tussen de vele terrassen ligt het Museum Land van Valkenburg, in de volksmond Oud-Sjtadhoes genoemd. Het is een voormalig 19e eeuws stadhuis en postkantoor met Jugendstilelementen. Aan de gevel een 'Plaquette Bokkenrijders' van Pater Disch. Herdenkplaat aan de Bokkenrijders, die hier verhoord en berecht werden in 18e eeuw. In het museum vindt U naast hedendaagse - ook religieuze kunst.

Vervolg de route tot aan kerk en de Geul.

Links een 17e eeuws poortje met Mariabeeld en een oud kruisbeeld tegen de gevel van de kerk. Rechts aan de Geul een klein Mariakapelletje onder een treurwilg.

We gaan rechtsaf de Bogaardlaan in, een mooie laan met lindes, lopen langs de Geul en slaan de eerste straat links in.

U komt bij de Kerk O.L. Vrouw van Altijddurende Bijstand, in 1961 gebouwd door de architect Theo Boosten. In deze imposante kerk is in 1989 een "kerk in de kerk" gebouwd. In deze moderne kerk vindt u verschillende kunstwerken van regionale kunstenaars. De route is hier weer gelijk aan route 1.

Blijf de route rechtdoor volgen via (een stukje) Gosewijnstraat en de Sint Pieterstraat.

U passeert de Oude Molen uit de 13e eeuw.

Loop door tot op de hoek met de Reinaldstraat en Oosterweg.

Rechts het indrukwekkende complex van het voormalige Sint Jozef Instituut van de Zusters Franciscanessen van de H.Jozef. Het mergelstenen gebouw heeft elementen van Neo-Gotiek. De kloosterkerk is nu in gebruik door de Protestantse Gemeente Valkenburg en Meerssen. In het klooster en de school zijn een Kunstencentrum en woningen gevestigd.

Loop de Hekerbeekstraat in.

Links ziet u een niskapel met mergelkruis en Corpus.

Vóór het viaduct linksaf slaan.

Aan uw linkerkant een schitterend uitzicht over Valkenburg. Op het eind van de weg loopt u langs het politiebureau, voormalige Villa Via Nova uit het eind van de 19e eeuw gebouwd met baksteen versierd met elementen in mergel.

Oversteken via het zebrapad. Wandel terug naar het station.

